



ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΟΣ ΙΔ' - ΤΕΥΧΟΣ 156



**Μηνιαίο Περιοδικό του Ιερού Ναού
Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηπτού.**

Διεύθυνση: Ι. Ν. Αγ. Ισιδώρων Λυκαβηπτού

Τ.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο Ιερού Ναού: 210-3633282

Τηλέφωνο & Φαξ: 210-3635805

<http://www.agioi-isidoroi.gr>, e-mail: aisidor@otenet.gr

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ.....	ΣΕΛΙΔΑ
1ο	Το νόημα της Αναστάσεως στον σύγχρονο κόσμο	4
2ο	Είδα το Άγιο Φως.....	6
3ο	Το Άγιο Πάσχα.....	8
4ο	Πίστις & Θαύμα.....	9
5ο	Το κόκκινο αυγό του Πάσχα.....	12
6ο	Τα νέα από την ζωή του προσκυνηματός μας.....	14
7ο	Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Απριλίου.....	21
8ο	Διηγήσεις από το γεροντικό.....	26

Εικόνα εξωφύλλου: Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος του Σωτήρος Χριστού - Ναός Αναστάσεως

● Διευθυντής Περιοδικού: πατήρ Δημήτριος Λουπασάκης.

● Επιμέλεια Έκδοσης & Αρχισυνταξία: πατήρ Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Αρχιμανδρίτης
Ιγνάτιος Χατζηνικολάου
[Θεολόγος - τέως Λυκαβηπτινός]

Κων/νος
Αρ. Δημητράκοπουλος:
Δάσκαλος

Ιωάννης Μάγκος
[Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός]

Πατήρ Σωτήριος Αμμοιόπουλος
[Ιεροδιδάσκαλος]

Μαρία Παπαχρίστου
Παθολόγος - Εντατικολόγος

Νικόλαος Συλλιγαρδάκης
[Γιατρός Χειρουργός ΩΡΛ]

Σοφία Αντωνιάδου
[Καθηγήτρια Φιλολόγος]

Ξανθή Σπυροπούλου
[Φιλολόγος]

Πόλυ Βαρτζώτη - Γαλιετανού
[Διατολόγος]

Φαίη Σμυρναίου
Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου

Αρχείο-Φωτογραφικό υλικό:
Ιερός Ναός



ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ




Ο τίτλος του επίκαιρου αυτού γραφτού μας μπορεί να τεθεί και ως ερώτημα και μάλιστα με μια προέκταση: **«Ποιο είναι το νόημα της Αναστάσεως του Χριστού και ποια η σπουδαιότητά του για τον σύγχρονο κόσμο;».**

Βεβαίως, η απάντηση δεν δίνεται, όσο πρέπει, στον περιορισμένο

χώρο ενός άρθρου. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό και με συντομία θα πρέπει να λεχθεί ότι η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί μια από τις θεμελιωδέστερες αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Απ' αρχής υπήρξε η βάση του αποστολικού κηρύγματος, ο δε Απόστολος Παύλος διδάσκει κατηγορηματικά: **«Είδε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α' Κορινθ. 15,14).**

Γ' αυτήν την πρωταρχική σημασία του το γεγονός της αναστάσεως έλαβε κεντρική θέση και στη λατρεία της Εκκλησίας όχι μόνο καθ' εαυτό ως εορτή, η οποία ήδη και από πολύ ενωρίς με έξοχη πράγματι λαμπρότητα εορταζόταν, αλλά και στον κύκλο των κατά εβδομάδα εορτών, ώστε η Κυριακή, ως κατ' εξοχήν ημέρα αναμνήσεως του γεγονότος της Αναστάσεως, να αποβεί η ιερότερη ημέρα της Εβδομάδος.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προπαντός σε αντίθεση προς τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίες εξαίρουν περισσότερο τη σημασία του Σταυρικού θανάτου του Χριστού, η Ανάσταση κατέχει την κεντρικότερη θέση της όλης θρησκευτικής ζωής, ένεκα του οποίου αυτή χαρακτηρίζεται δικαίως ως η Εκκλησία της Αναστάσεως. Απ' εδώ εξηγείται και το ότι η Ανάσταση, συντελούσης και της περιόδου της Ανοιξέως, εορτάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία με μοναδικό, θα έλεγε κανείς, ενθουσιασμό. Με έξαρση και μεγαλοπρέπεια καθώς και ότι αυτή έχει συνδεθεί με την εν γένει πνευματική, αλλά και την εθνική ακόμη ζωή των διαφόρων Ορθόδοξων λαών, ασκήσασα έκδηλη επίδραση και στη λογοτεχνία και στα ήθη και έθιμά τους.



Ιδιαίτερως υπογραμμίζουμε πόσο για μας τους Έλληνες, οι οποίοι ένεκα ιστορικών λόγων, έχουμε συνυφασμένη τη ζωή μας με την Ορθοδοξία, η Ανάσταση ή η Λαμπρή, όπως αλλιώς την ονομάζουμε, είναι συνδεδεμένη με την εθνική μας ζωή, δεδομένου ότι στα 400 χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς οι Έλληνες έδωσαν στην εορτή και συμβολικό νόημα ως προς την ανάσταση του Έθνους, **ευχόμενοι με το 'Χριστός Ανέστη' την Ανάσταση της Ελλάδος.**

Ως προς το νόημα της μεγάλης αυτής εορτής, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, εκτός φυσικά από τη σημασία που έχει ως θρησκευτική πίστη, ενδυναμώνουσα πνευματικά και οδηγούσα στην αληθινή ψυχική λύτρωση τον άνθρωπο, είναι συγχρόνως για τον σημερινό κόσμο ένα πολύτιμο μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδος.

Κουρασμένος ο σημερινός άνθρωπος από τις μάταιες θεωρητικές αναζητήσεις. Πληγωμένος και από πολλά απογοητευμένος, μπορεί από την Ανάσταση του Χριστού, ως η μοναδική διαυγής πηγή χαράς, να αντλήσει αισιοδοξία και ελπίδα και για τον εαυτό του και για την κοινωνία στην οποία ζει. Ο θάνατος, το άλλοτε τραγικότατο αυτό γεγονός, κατανικηθείς γίνεται **πύλη ανάγυσα στην ζωή**, ο δε πόνος και τα παθήματα εν γένει, θεωρούμενα πλέον υπό το πρίσμα της Αναστάσεως, αποβαίνουν υπέροχος μοχλός όχι μόνο για την ψυχική ανέλιξη και πρόοδο, αλλά και για την εν γένει κοινωνική προκοπή, ώστε, έπειτα από κάθε Γολγοθά να μπορεί κανείς με αισιοδοξία να αναμένει την ανάσταση. Την ανάσταση, την οποία στην πληρότητά της, προώριστα ο άνθρωπος να γνωρίσει και να απολαύσει την ένδοξη αιωνιότητα.

Ατύχημα είναι ότι στην υλιστική εποχή μας οι άνθρωποι, κατά μεγάλο ποσοστό, αν δεν αρνήθηκαν την πίστη, την έχουν πάντως περιορίσει σε μια άγονη τυπικότητα, η οποία αφήνει ανέγγιχτη και ανεπηρέαστη την καρδιά τους. Σ' αυτό οφείλεται το ότι και το γεγονός της Αναστάσεως, με το υψηλό και λυτρωτικό νόημά του, δεν εξαντλεί στον σύγχρονο κόσμο την ευεργετική δύναμή του, η οποία παροχεύεται μόνο διά του αγωγού της Πίστewς.

Από τη βαριά, καταθλιπτική νύκτα που μας κυκλώνει, υψώνεται χαρμόσυνη φωνή, φωνή εγερτήρια των ψυχών. Φωνή αθανασίας και δόξας του ανθρώπου που πίστεψε, αγάπησε και αφοσιώθηκε στον δοξασμένο Θεό!

Χριστός Ανέστη!

*Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χαϊζηνικοδάου
Θεολόγος- τ. Λυκειάρχης*

ΕΙΔΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ!



Το Πάσχα του 2014, μετά από πολλά χρόνια θερμής προσευχής και μεγάλης επιθυμίας, βρέθηκα στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού ευλαβική προσκυνήτρια, οπλισμένη με πίστη, αγάπη, δέος, λαχτάρα για να δω και εγώ το **Άγιο Φως!**... «Θα με αξίωνε ο Θεός άραγε να δω κι εγώ το Άγιο Φως; να Τον ψηλαφήσω, όπως τότε οι Μυροφόρες;»

Προσευχόμεουν και προετοιμαζόμεουν επί μήνες... και παρακαλούσα γι' αυτήν την ιερή στιγμή... να δω... να ψηλαφίσω... να γευθώ μια ακτίνα – έστω – της θείκης Φωτοπλημμύρας!

Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται για να προσκυνήσουν στην Αγία Γη όλα τα Πανάγια προσκυνήματα και να δουν το Άγιο Φως.

Μέσα στο ναό της Αναστάσεως (που έχτισε η Αγία Ελένη) περικλείονται ο Γολγοθάς, η Αγία Αποκαθήλωση, ο τόπος της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, πολλά παρεκκλήσια και ο Πανάγιος Τάφος με το Ιερό Κουβούκλιό του.

Το Άγιο Φως βγαίνει κάθε Μ. Σάββατο 12.30 – 13.30 το μεσημέρι σε ειδική τελετή με τον Πατριάρχη. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν από την τελετή του Αγίου Φωτός γίνεται ένας σχολαστικός έλεγχος του Παναγίου Τάφου για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μέσα στον Πανάγιο Τάφο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, και αμέσως μετά τον σφραγίζουν με μελισσοκέρι. Σε λίγο ο Σκευοφύλακας του Ιερού Ναού φέρνει την ακοίμητη κανδήλα, οβηστή, για να αναφτεί με το Άγιο Φως.

Μετά από μια ατελείωτη 15ωρη αναμονή και προσμονή μέσα στο ναό της Αναστάσεως ξεκίνησε η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Προηγήθηκε λιτανευτική πομπή με τον Πατριάρχη εξερχόμενο από το Άγιο Βήμα του ναού της Αναστάσεως. Τον συνόδευαν πλήθη Αρχιερέων, ιερέων και διακόνων, εικόνων, εξαπτέρυγων. Αφού έκαναν περιφορά τρεις φορές, ψάλλοντας γύρω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, στάθηκαν όλοι στην είσοδό Του. Μετά τη Λιτανεία αποσφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος και ο Πατριάρχης έβγαλε την αρχιερατική στολή του μένοντας μόνο με το λευκό στιχάριο. Κατόπιν ο διοικητής της Ιερουσαλήμ και ο αστυνομικός διευθυντής ήλεγξαν σχολαστικά τον Πατριάρχη μπροστά σε όλους, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχει τίποτα μαζί του το οποίο μπορεί να μεταδώσει φως. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης πήρε τους οβηστούς πυρσούς και μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο. **Τον ακολούθησε μόνον, με βάση τα προνόμια, ο εκπρόσωπος των Αρμενίων που στέκεται στον προθάλαμο (στο παρεκκλήσιο**



του Τιμίου Λίθου) και προσέχει άγρυπνα τις κινήσεις του. Αυτός είναι και «μάρτυρας» ότι ο Ορθόδοξος Πατριάρχης δεν προβαίνει σε κάποια απάτη ή παρασπονδία. Έτσι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την θαυματουργική αφή των λαμπάδων του Πατριάρχη και της καντήλας του Παναγιού Τάφου. Όλα τα κανδήλια είναι σβηστά και τίποτα δεν είναι αναμμένο στον Ιερό Ναό αλλά και στον Πανάγιο Τάφο.

Τώρα μέσα στον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης προσεύχεται... Διαβάζει ειδική ευχή. Και όλοι εμείς ενδόμυχα προσευχόμαστε... η αγωνία μας κορυφώνεται... Δεν ξέρω πού ακριβώς να προσέξω... τι να περιμένω... Κάποια στιγμή (είχαν περάσει 15-20' περίπου) άρχισαν πολλοί να φωνάζουν, να σφυρίζουν θριαμβευτικά, να πανηγυρίζουν... τα έχασα... ταυτόχρονα είδα ακτινωτές αστραπές γαλαζόασπρου χρώματος να κατακλύζουν τον Πανάγιο Τάφο ... « - Ήταν φλας; - Όχι! Τόσο συντονισμένα, ρυθμικά, και με τόση διάρκεια... Όχι δεν ήταν φλας!» Οι αστραπές αυτές γενικεύτηκαν. Ο κόσμος αλάλαζε!... Σε λίγο βγαίνει ο Πατριάρχης όλος Φως, κρατώντας τις πύρινες δεσμίδες! Οι λαμπάδες μας άρχισαν να ανάβουν! Οι αστραπές γέμισαν τους τοίχους. Έφθασαν στην οροφή του Ναού. Ήμουν πλάι από το Ιερό Κουβούκλιο, τσαλαπατημένα, πιεσμένα... άναψαν και κάποια καντήλια σβηστά από μόνα τους. Άναψαν και οι λαμπάδες των πιστών στον Άγιο Κωνσταντίνο (απέχει αρκετά από τον Πανάγιο Τάφο) .Άναψε και η φλόγα μέσα στην καρδιά μου!...

Μεγαλειώδεις οι στιγμές... ρίγη συγκίνησης, λυγμός... Φως... μόνο άπλετο Φως, σπρωξίματα, αγκωνιές, φωνές..., αλλά αδιατάρακτη γαλήνη στην ψυχή – γαλανόλευκο Φως , ένα θαυματουργικό υπερκόσμιο Φως!... Έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα η φλόγα είχε μεταδοθεί παντού... όλος ο Ναός της Αναστάσεως είναι ένας Πύρινος, Ουράνιος Ποταμός. Άλλοι Προσκυνητές είδαν κι άλλα... και μπάλες Θείου Φωτός... και βολίδες... και καντήλια να ανάβουν!

Θαυμαστό είναι επίσης ότι τα πρώτα λεπτά το Άγιο Φως δίνει φλόγες που δεν καίνε! Το είδα, αλλά προσωπικά ελάχιστα το δοκίμασα... Κάποιοι την αναμμένη λαμπάδα την βάζουν στο πρόσωπό τους... Κρατούν, πίνουν τη φλόγα με τα χέρια...! Φλέγονται, αλλά δεν καίγονται (όπως η φλεγόμενη βάτος).

Το Άγιο Φως είναι ένα καθολικό και διαρκές θαύμα που οφείλεται στη χάρη της Αναστάσεως που αναβλύζει από τον Πανάγιο Τάφο... Είναι η συνέπεια της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως! Είναι το Αληθώς Ανέστη!! Και σήμερα ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού εξακολουθεί με το Άγιο Φως να διαλαλεί το **Χριστός Ανέστη** στα πέρατα της Οικουμένης και να μάς καλεί όλους προσκυνητές της Αγίας Αναστάσεως!

*Ξανθή Σπυροπούδου
Φιλόδογος-Συγγραφέας*

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ



Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, η Σεν λόγω γιορτή αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την ανθρωπότητα. Όπου χτυπά χριστιανική καρδιά, η Ανάσταση του Κυρίου, απαλύνει λίγο παραπάνω, τις ψυχές των ανθρώπων. Ακόμη κι άτομα, που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία και το Θεό εν γένει, την Εβδομάδα των Παθών, σιωπούν ευλαβικά και συμμετέχοντας έτσι στο Θείο Δράμα.. Η περίοδος της Σαρακοστής και δη η Μεγάλη Εβδομάδα, προσφέρεται έτσι αβίαστα, για χρόνο πολύτιμο με τον εαυτό μας. Ενδοσκόπηση και βαθύτερη επικοινωνία με το 'είναι' μας, αφήνοντας έτσι κατά μέρους για

λίγο, το ψεύτικο και βαρύ πανωφόρι που όλοι σκεπάζουμε τους ώμους μας.. αυτό του 'φαίνεσθαι'. Μεγαλομανία, υπερκαταναλωτισμός, υλικά αγαθά και περιστροφή γύρω από τον άξονα του εαυτού μας. Χαρακτηριστικά, που όλους μας διακατέχουν κατά καιρούς. Κάθε αναβίωση της γεννήσεως του Θεανθρώπου αλλά και Σταύρωσής Του, αποτελούν μια καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε για μια στιγμή έστω όλη αυτήν τη μανία για τις ανέσεις του εαυτού μας και να προσφέρουμε αθόρυβα και χωρίς περιστροφές δεύτερης σκέψης, στο συνάνθρωπό μας. Κι αν το θυμόμαστε τέτοιες μέρες μόνο δεν πειράζει. Διότι, η 'συνήθεια' αυτή μένει ανεξίτηλη σε ψυχή και μυαλό κι έτσι φορά με τη φορά, 'μαθαίνει ο οργανισμός' σε αυτό το 'μοτίβο' ανθρωπιάς και εξημερώνεται..

Ας δώσει πάλι ο Θεός και φέτος, να μας δίνει υγεία και μεις να του το ανταποδίδουμε αυτό όχι μόνο με μετάνοιες αλλά με ανιδιοτελή προσφορά αγάπης στον πλησίον μας.. (Ο έχων δυο χιτώνες να δίδει τον έναν. Κι αν τύχει και κουρευλιστεί ο δικός μας, μην ανησυχείτε. Ο Θεός είναι μεγάλος, προνοεί, δεν ξεχνά ποτέ, συγχωρεί πάντα, υπομένει και θα μας οικονομήσει).

Καλό κι ευλογημένο Πάσχα! Η Ανάσταση του Κυρίου, ανθήσει κρίνα αγάπης και μετάνοιας στην καρδιά μας, πνίγοντας τα αγκάθινα στέφανα που συνηθίζαμε να τις φοράμε..). **Χριστός Ανέστη!**

*Με εκτίμηση
Σμυρναίου Φαίη*

ΠΙΣΤΗ & ΘΑΥΜΑ


Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εγκωμιάζει και εξυμνεί την πίστη των ανθρώπων που Τον πλησιάζουν και ζητούν βοήθεια και θεραπεία. Η αιμοροούσα γυναίκα, ο εκατόνταρχος με τον άρρωστο δούλο του, ο εκ γενετής τυφλός στην Ιεριχώ αλλά και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, είναι περιστατικά στα οποία ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών παρείχε την ίαση από σωματικά και ψυχικά νοσήματα αφού πρώτα δοκιμαζόταν η πίστις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι εν τέλει καταδεικνύονται από τον Κύριό μας ως παραδείγματα αληθινής και δυνατής πίστης προς τον Θεό.



Τα χαρίσματα των ιάσεων όπως και όλα τα υπόλοιπα χαρίσματα κληροδοτήθηκαν στους αγίους Αποστόλους και την Αγία μας Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Το Ιερό Ευχέλαιο είναι το κατεξοχήν μυστήριο των ιάσεων, δια του οποίου η Αγία μας Εκκλησία παρέχει την ίαση σώματος και ψυχής στους χρισμένους και αυτή είναι η αναλλοίωτη πίστη της Ορθοδοξίας μας ανά τους αιώνες μέχρι και σήμερα.

Η θεία σύσταση του Μυστηρίου αυτού αναφέρεται από τον Αδελφόθεο Ιάκωβο: **«Εάν κάποιος από σας είναι άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν γι' αυτόν, αφού τον αλείψουν με έλαιο στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη, θα θεραπεύσει τον ασθενή. Ο Κύριος θα τον σηκώσει από το κρεβάτι της αρρώστιας, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρηθούν».**

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφερόμενος στους λόγους του Αδελφόθεου, γράφει ότι **«η αποστολική διδασκαλία, αποδεικνύεται δια των πραγμάτων αληθινή. Επειδή όταν μαζευτούν οι άγιοι ιερείς... και τελέσουν το ιεροπρεπέστατο μυστήριο του θείου Ευχελαίου, βλέπουμε φανερά πολλούς ασθενείς ή να μεταβάλλονται προς το καλύτερο ή και τελείως να θεραπεύονται. Πρώτον μεν δια της επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου και της θείας του**



Χριστού και παντοδυνάμου Χάριτος. Δεύτερον δια της κρίσεως του πνευματικού ελαίου και τρίτον δια της θερμής και πιστής προσευχής των ιερωτάτων ανδρών. Ὡστε από τούτο κινούμεθα να στοχαστούμε ως αληθές και εκείνο όπου λέγει ακολούθως ο μέγας Αδελφόθεος, ότι και αι αμαρτίαι όπου έπραξεν ο ασθενών συγχωρούνται παρά Κυρίου δια της δεήσεως των αγίων ιερέων και αρχιερέων Του».

Η πρωταρχική σημασία του αγίου Ευχελαίου είναι η προσευχή των ιερέων για τους ασθενείς αδελφούς μας.

Μαζί με τη θεραπεία του σώματος δίνεται από την Εκκλησία και η άφεση των αμαρτιών.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το Ευχέλαιο αντικαθιστά την ιερά Εξομολόγηση. Αλλά επειδή πολλές φορές μία σωματική ασθένεια είναι συνέπεια μιας αμαρτίας, ο Χριστός συνέδεσε την άφεση των αμαρτιών με τη θεραπεία του σώματος. Το βλέπουμε αυτό και στη περίπτωση των Μαθητών του Χριστού. Όταν τους εξέλεξε ο Κύριος και τους έστειλε στο κήρυγμα, κήρυτταν ότι πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι· έβγαζαν δαιμόνια και άλειψαν τους αρρώστους με λάδι και τους θεράπευαν.

Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό το οποίο συνέβη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 2013 στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού κατά την διάρκεια του Ιερού Ευχελαίου που ετελείτο το απόγευμα της ημέρας εκείνης από τον εφημέριό μας πατέρα Δημήτριο. Η ακολουθία του Ευχελαίου ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα κατά την οποίαν είχαν τοποθετηθεί δύο γυάλινες λεκάνες πάνω σε ένα τραπέζι στο μέσο του ναού, όπου η μία περιείχε το αλεύρι και 7 μεγάλα κεριά και η άλλη το έλαιο με τρεις καντηλήθρες. Όταν ο ιερέας ολοκλήρωσε την ευχή του Αγίου Ελαίου έριξε μέσα στην λεκάνη λίγο έλαιο ως ευλογία από την ακοίμητη κανδήλα του Παναγίου Τάφου και ένα θρύμμα Τιμίου Ξύλου το οποίο πάραυτα καταποντίστηκε στον βυθό της λεκάνης. Την στιγμή που προσπάθησε να ανάψει το φιτίλι συνέβει το εξής παράδοξο γεγονός μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων των προσκυνητών που παρευρίσκονταν την ώρα εκείνη στο ιερό μυστήριο. Χωρίς κάποια αιτία έγινε επιφανειακή ανάφλεξη του ελαίου και η φλόγα ήταν διαφορετικού χρώματος από της φλόγας του φιτιλιού. Είχε χρώμα πράσινο-γάλαζο προς το κάτω μέρος και προς την κορυφή γινόταν πιο ανοιχτό. Το χέρι του ιερέως βρέθηκε μέσα στην φλόγα για κάποιο χρονικό διάστημα αφού ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε εξ αρχής το γεγονός παρά μόνο με τις φωνές των έκπληκτων προσκυνητών οι οποίοι νόμιζαν ότι θα καεί. Όταν ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα η φλόγα έσβησε μόνη της μέσα στον πανικό που δημιουργήθηκε διαπιστώθηκε

ότι δεν υπήρχε ίχνος εγκαύματος στο χέρι και στα ενδύματα του ιερέως και από ότι ο ίδιος δήλωσε δεν αισθάνθηκε το παραμικρό κάψιμο. Σημειώνουμε ότι το έλαιο δεν καίγεται απλά μόνο συντηρεί την καύση. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν την ώρα εκείνη εντός του ιερού ναού και έτυχαν μάρτυρες αυτού του ανεξήγητου φαινομένου θαύμασαν και εξέστησαν μη μπορώντας να ερμηνεύσουν αυτό που αντίκρισαν. Όλοι δοξολογούσαν το Θεό που παρά τις αμαρτίες μας δεν μας εγκαταλείπει αλλά μας ελεεί και μας ευεργετεί. Όσοι πιστοί την ημέρα εκείνη έλαβαν από αυτό το Άγιο Έλαιο το έδωσαν σε δικούς τους ανθρώπους όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ακόμα και στο εξωτερικό. Ύστερα από λίγες ημέρες άρχισε το τηλεφώνιο του ιερού ναού να κατακλύζεται από τηλεφωνήματα στα οποία μας μιλούσαν οι άνθρωποι για την ευεργεσία που ελάμβαναν από το Άγιο αυτό Έλαιο. Πολλά τηλεφώνια έγιναν από το εξωτερικό στα οποία οι πιστοί αυτοί άνθρωποι ευχαριστούσαν τους Αγίους Ισιδώρους για την ευεργεσία και βοήθεια που έλαβαν.

Στην αρχή μπορώ να πω ότι δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Όταν όμως πλήθαιναν τα περιστατικά στα οποία ομολογούσαν άνθρωποι ότι βοηθήθηκαν ή θεραπεύτηκαν από αυτό το Άγιο Έλαιο τότε συνειδητοποιήσαμε και εμείς ότι θα πρέπει να ομολογήσουμε προς δόξαν Θεού ότι πράγματι και σήμερα τον 21ο αιώνα η πίστις στον Λυτρωτή Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Αγία Του Εκκλησία επιτελεί θαυμαστά σημεία και ιάματα.

Νικόλαος Καββαδάς



Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως στους Αγίους Ισιδώρους

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ




Γίνεται Πάσχα – τουλάχιστον ορθόδοξο- χωρίς τσούγκρισμα κόκκινων αυγών; «Προφανώς όχι», θα απαντούσε καθένας μας. Είχα – είναι η αλήθεια- επανειλημμένα αναρωτηθεί πώς προέκυψε το έθιμο των κόκκινων πασχαλινών αυγών, μέχρι που η αναζήτησή μου μου προσέθεσε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γνώσεις. Η άμεση σύνδεση του αυγού με τη ζωή, την αναγέννηση ή απλώς τη γέννησή της μου ήταν πάντοτε αυτονόητη, αφού άλλωστε πλήθος ζώων γεννά αυγά, οπότε και η παρουσία του αυγού σε μυθοπλασίες, λαϊκές ιστορίες αλλά και λατρείες ήταν αναμενόμενη. Από πολλούς θεωρήθηκε πως ενέχει τέτοια ζωική δύναμη που μπορούσε να την μεταδώσει στους ανθρώπους,

τα ζώα, τα φυτά.

Μελετώντας την αρχαία ιστορία ασιατικών λαών αλλά και των Αιγυπτίων, διαπίστωσα πως το αυγό ήταν μάλλον κοσμογόνο, αφού πίστευαν πως από αυτό βγήκε ο κόσμος.

Στην ελληνική αρχαιότητα απ' την άλλη πλευρά, απέθεταν αυγά στα χέρια ειδωλίων του Διονύσου ως σύμβολα αναγέννησης. Ας μην λησμονούμε πως στην ελληνική μυθολογία, η Λήδα, από την ένωσή της με τον Δία γέννησε ένα αυγό από όπου αναδύθηκαν οι Διόσκουροι. Καθόλου παράλογο, λοιπόν, το γεγονός πως για τους πρώτους Χριστιανούς το αυγό είναι το σύμβολο της Ανάστασης του Χριστού και το Μεσαίωνα, βάζονταν αυγά για να δοθούν σαν δώρα το Πάσχα. Το ερώτημα όμως είναι **«γιατί κόκκινα αυγά;»**. Πάλι, η φύση είναι αυτή που στηρίζει την παράδοση και δίνει τροφή όχι μόνον στο σώμα αλλά και στην ψυχή και στη μνήμη μας. Το αίμα μας είναι κόκκινο κι αυτό σηματοδοτεί τη ζωή μας, άρα γιατί να μην συμβολίσει το κόκκινο αυγό το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία μας και κάθε χρόνο τις πασχαλινές μέρες αναβιώνουμε αυτήν ακριβώς τη θυσία, ευχόμενοι και προσευχόμενοι να σταθούμε αντάξιοί της, παρόλη την μόνιμη απόστασή μας από την ηθική τελειότητα αλλά και με στόχο την τελείωση!; Ε, το ότι το κόκκινο χρώμα είναι κατεξοχήν χρώμα της ζωής, της χαράς και της εαρινής Ανάστασης εξηγεί πλήρως την επιλογή του στη βαφή των αυγών. Αυτό, ωστόσο, που δεν γνώριζα, είναι πως το ίδιο αυτό χρώμα είναι και αποτρεπτικό: κόκκινες βελόντζες και μαντίλια κρεμούσαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Καστοριά οι γυναίκες για το καλό, κόκκινο πανί έβαφαν μαζί με τα αυγά τους στη Μεσημβρία και το κρεμούσαν στο παράθυρο για σαράντα μέρες, για να μην τους πιάνει το μάτι!

Το πότε βάζονται τα πασχαλινά αυγά, νομίζω πως όλοι το γνωρίζουμε γιατί όλοι



θυμόμαστε – αν όχι τη μητέρα, πάντως οπωσδήποτε τη γιαγιά μας- να ετοιμάζει τα αυγά την Μεγάλη Πέμπτη, την επονομαζόμενη και **Κόκκινη Πέφτη** ή **Κοκκινοπέφτη**. Είναι βέβαιο πως αυτήν την ίδια γυναικεία μορφή την έχουμε συνδέσει με τη φυσική βαφή των αυγών -έστω και σαν διηγούμενη παράδοση- αυτήν που θέλει από φλούδες κρεμμυδιών να γίνεται το μελί, από άχυρο ή από φύλλα αμυγδαλιάς το κίτρινο, από παπαρούνες το ανοικτό κόκκινο, από μαιντανό το πράσινο, από ζαφορά το κίτρινο και από βιολέτες το μοβ ή ακόμα και το βάρτζι, ένα είδος κόκκινου ζύλου, αφού αδιαμφισβήτητα το κόκκινο ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπημένο χρώμα για τα Πασχαλινά αυγά.

Αν έχετε ακούσει και τα **ευαγγελισμένα αυγά**, τότε ήδη θα γνωρίζετε πως σε μερικά μέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκκλησία, για να διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν κάτω από την Αγία Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεμιά έπαιρνε τα δικά της. Τα τσόφλια των «ευαγγελισμένων» αυγών τα παράχωναν στους κήπους και τις ρίζες των δέντρων για να καρπίσουν. Παρόμοια τύχη είχαν και τα αυγά που έκαναν οι κότες τη Μεγάλη Πέμπτη. Είχαν, έλεγαν, θαυμαστές ιδιότητες και μπορούσαν να διώξουν κάθε κακό, όπως να φυλάξουν το αμπέλι από το χαλάζι, να διώξουν μακριά το σκαθάρι.

Και μια και για όλα υπάρχει μία εξήγηση, απομένει να απαντήσουμε στο ερώτημα «γιατί τσουγκρίζουμε τα αυγά;». Αν λοιπόν τα αυγά συμβολίζουν τον «κλειστό» τάφο του Χριστού, που όμως μέσα τους κρύβουν «Ζωή», το καθιερωμένο τσούγκρισμα συμβολίζει την Ανάσταση, που σπάει δια παντός τα δεσμά του θανάτου και επανέρχεται στη ζωή! Σύμφωνα με μελετητές, το συγκεκριμένο έθιμο ξεκίνησε ως παιχνίδι στη βόρεια Αγγλία, όπου ο κάτοχος του πιο γερού αυγού ήταν και ο νικητής του τσουγκρίσματος...

Όποια κι αν είναι η προέλευση του εθίμου των πασχαλινών αυγών, είναι αναντίρροπο πως σπονδυλώνουν στη μνήμη μας κάθε πασχαλινή ανάμνηση. Η δική μου, πάντως, πιο συγκινητική στιγμή τσουγκρίσματος των αυγών ήταν όταν σε ηλικία 13 ετών βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στο Πατριαρχείο, οπότε και έζησα την μυσταγωγία της Ανάστασης με την παρουσία του Πατριάρχη, που στο τέλος μας μοίρασε αυγά και τα τσούγκρισε μαζί μας κι εγώ ένιωσα σαν να ζω ταυτόχρονα στην εποχή μου αλλά και σε εκείνη την ένδοξη εποχή της ακμής της ιερής αυτής πόλης και όσων μαρτύρησαν για να τη διατηρήσουν αλώβητη στην οντότητα του καθενός μας!

Καλή Ανάσταση σε όλους τους απανταχού χριστιανούς με υγεία, πίστη και χαμόγελο!

*Σοφία Αντωνιάδου
Καθηγήτρια Φιλολόγος*

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ



❖ Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάσαμε στον ιερό μας ναό την Κυριακή της Ορθοδοξίας 1 Μαρτίου 2015, την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων της Εκκλησίας μας. Μεγάλη εορτή κατά την οποία τιμούμε τον Θρίαμβο της Πίστεως και της Ορθοδοξίας τον 8 αιώνα μ.Χ ύστερα από μια μακρά σκοτεινή περίοδο στην οποία πολεμήθηκε η υπόστασις και η σημασία των Αγίων Εικόνων στη

λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και στην πίστη μας γενικότερα.

Για πολλές δεκαετίες οι αιρετικοί εχθροί της πίστεώς μας αφαιρούσαν και κατέστρεφαν τις αγίες εικόνες και οι ιεροί ναοί είχαν μείνει μόνο με απλές ζωγραφίες της φύσης και των ζώων. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε να συνεχιστεί περισσότερο το σκοτάδι και με των αγώνα και την ομολογία Αγίων Πατέρων και των Αυτοκρατόρων επανέφεραν με θριαμβευτικό τρόπο στις θέσεις τους τις Αγίες Εικόνες. Βέβαια ο πιστός λαός δεν είχε αποχωριστεί τις εικόνες τις οποίες διατηρούσε και τιμούσε κρυφά στις οικίες τους, αφού στην συνείδησή του είχαν αγιαστική δύναμη. Τα πλήθη των Αγίων Εικόνων που γνωρίζουμε έως σήμερα οι οποίες θαυματουργούν, μυροβλύζουν και δείχνουν σημεία φοβερά, αποδεικνύουν πως ο Θεός και δια των Αγίων Του Εικόνων, ευλογεί και αγιάζει τους πιστούς ανά τους αιώνες. Στον ναό μας τιμήσαμε τις Αγίες Εικόνες, αφού οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι είχαν φέρει από τις οικίες τους εικόνες για να ευλογηθούν και κάνοντας την περιφορά τιμήσαμε, μνημονεύοντας, όλους τους αγίους μάρτυρες και ομολογητές που αγωνίσθηκαν σθεναρά για την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στους Προσκυνητές που κατέκλυσαν το ναό και το περιβάλλοντα χώρο μοιράστηκαν πολλές ευλογίες....



Μετά πραγματοποιήθηκε η 4η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ναού μας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας, όπου υπεύθυνος της αιμοδοσίας είναι ο Λεωνίδας Παγιάτης διοικητικός Προϊστάμενος των εργαζομένων του νοσοκομείου. Η αιμοδοσία έγινε στο αρχονταρίκι του ναού με την

αθρόα συμμετοχή πολλών εθελοντών. Ο αριθμός των φιαλών που συγκεντρώθηκε ήταν ικανοποιητικός παρά το γεγονός ότι ο ναός δεν είναι ενοριακός, ενώ σε αρκετούς που προσήλθαν επειδή δεν ήταν εφικτή η αιμοληψία τη στιγμή εκείνη για διαφόρους ιατρικούς λόγους, δόθηκαν οδηγίες ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί στο προσεχές μέλλον στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας για λογαριασμό του ιερού ναού των Αγίων Ισιδώρων. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον κύκλο νέων του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου υπεύθυνος είναι ο πατήρ Ηλίας Άντωνόπουλος προσκεκλημένος ήταν ο εφημέριος μας πατήρ Δημήτριος ο οποίος μίλησε για τα Πανάγια Προσκυνήματα αφού πριν από λίγες ημέρες είχε έρθει από τα Ιεροσόλυμα και μοίρασε στους νέους διάφορες πνευματικές ευλογίες.

❖ **Την Δευτέρα 2 Μαρτίου, τελέσθηκε η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία των Τιμίων Δώρων επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά.** Σχεδόν όλοι γνωρίζουν γι' αυτόν τον άγιο γέροντα του περασμένου αιώνα ο οποίος έζησε στην πόλη των Αθηνών και διακόνησε ως ιερέας σε διάφορους ναούς, όπως τον Άγιο Παντελεήμονα Ιλισού, τον Άγιο Ιωάννη Βουλιαγμένης κ.α. Είναι πολλές οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες για τα θαυμαστά σημεία του Θεού στην ζωή του παπά-Νικόλα, που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ενώ ο ίδιος, όντας παράδειγμα για όλους τους ιερείς, ζούσε στην απλότητα και την άκρα ταπείνωση, εργαζόμενος στον αμπελώνα του Κυρίου για την σωτηρία ανθρωπίνων ψυχών.



❖ **Την Τρίτη 3 Μαρτίου** το βράδυ εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, όπου πλήθος προσκυνητών του Ιερού Ναού αλλά και της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στα Ιεροσόλυμα κατέκλυσαν το ναό για να εορτάσουν τη μνήμη του. **Στο τέλος του εσπερινού μίλησε δια του τηλεφώνου στο εκκλησίασμα ο σεβάσιμος γέροντας πατέρας Χρυσόστομος ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής από τα Ιεροσόλυμα** για τον βίο του Αγίου, την ιστορία του Μοναστηριού την χάρη των Παναγίων Προσκυνημάτων και δίδοντας σε όλους εμάς την ευχή του Αγίου. Στην συνέχεια ετελέσθη η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Γεράσιμος έζησε και ασκήτευσε στην έρημο του Ιορδάνη κατά τον 4ο αιώνα και έφθασε σε υψηλά επίπεδα αγιότητας και χάριτος. Αναφέρονται πολλά θαυμαστά γεγονότα της Θείας Χάριτος στο βίο του ενώ όλοι οι κάτοικοι της περιοχής κατέφευγαν στον Άγιο Γέροντα για πνευματική καθοδήγηση και βοήθεια αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον γνήσιο άνθρωπο του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της θείας χάριτος ήταν η εξημέρωση του άγριου λέοντα της ερήμου τον οποίο ο άγιος γέροντας, κατέστησε ήμερο κατοικίδιο και συνοδοιπόρο του μέχρι την κοίμησή του. **Σήμερα στα μέρη που έζησε ο Άγιος Γεράσιμος δεσπόζει η περίφημη ιερά μονή του την οποία κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες προσκυνητές απ' όλο τον κόσμο.**





❖ **Την Παρασκευή 6 Μαρτίου** εψάλλισαν οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας και στη συνέχεια τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία **επί τη Ευρέσει του Τιμίου Σταυρού** υπό της Αγίας Ελένης, την οποία παρακολούθησαν πολλοί πιστοί. Σύμφωνα με την αρχαιότατη παράδοση, το ακριβές σημείο όπου ήταν ο λοφίσκος του Γολγοθά και θαμμένος ο Τιμιος Σταυρός, υπέδειξε κάποιος Εβραίος, ονόματι Ιούδας, όταν συνέβη το ακόλουθο θαύμα:

Στο σημείο κάτω από το οποίο, βαθιά στο χώμα, που βρισκόταν ο Σταυρός του Κυρίου, φύτρωνε ένα μικρό φυτό πού μοσχοβολούσε και το οποίο λεγόταν βασιλικό χόρτο ή βασιλικός. Κι ενώ το ξερίζωναν εκείνο ξαναφύτρωνε. Η αγία Ελένη μετά από θερμή προσευχή ζήτησε να της δοθεί από τον Θεό σημείο. Και της δόθηκε: Μικρός σε ένταση σεισμός σημειώθηκε στο σημείο εκείνο, άνοιξε η γη και από το μικρό άνοιγμα πρόβαλε ο ευωδιαστός βασιλικός. Τότε έδωσε εντολή να σκάσουν οι εργάτες ακριβώς εκεί. Δεν άργησαν να βρεθούν οι τρεις σταυροί: τού Χριστού και «των συσταυρωθέντων δύο ληστών». Ποιος όμως ήταν τού Σωτήρος Κυρίου; Πάλι κατά την παράδοση, την οποία αναφέρουν εκκλησιαστικοί συγγραφείς, η απορία λύθηκε με τον εξής θαυματουργικό τρόπο: Κοντά στο σημείο πού έγινε η ανεύρεση των σταυρών βρισκόταν μία βαριά άρρωστη γυναίκα. Ακούμπησαν πάνω της, διαδοχικά, τούς δύο σταυρούς χωρίς αποτέλεσμα. Ύστερα έκαναν το ίδιο και με τον τρίτο. Και, ω τού θαύματος, η άρρωστη έγινε αμέσως καλά! Η είδηση της εύρεσης τού Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού χαροποίησε όλους τούς χριστιανούς, ο δε αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος επιχορήγησε γενναιόδωρα και η μητέρα του Αγία Ελένη ανήγειρε στο σημείο όπου βρέθηκε ο Σταυρός τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.



❖ **Την Κυριακή 8 Μαρτίου, Β' Νηστειών & Ιρηγορίου του Παλαμά** μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε το μνημόσυνο ενός μακαριστού γέροντα **του πατρός Σπυρίδωνος Μοναστηριώτη**. Ο σεβάσμιος αυτός ιερέας καταγόταν από την Λευκίμμη Κέρκυρας όπου και χειροτονήθηκε σε ηλικία 52 ετών μετά από όραμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Διακόνησε τους συμπολίτες και συνανθρώπους του με πολλή αγάπη, καλοσύνη και ανιδιοτέλεια. Διακρίθηκε για την μεγάλη του ελεημοσύνη, για την αυτο-

θυσία και την αδιάκοπη προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπό του. Μετά από επώδυνη ασθένεια την οποία υπέμεινε με πολλή χαρά και καρτερία, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά Του στα ουράνια σκηνώματα.

❖ **Την Παρασκευή 13 Μαρτίου** εμάλλησαν οι Γ' Χαιρετισμοί της Παναγίας και στη συνέχεια ακολούθησε Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Βενεδίκτου.


❖ Στις 15 Μαρτίου, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, στον ιερό μας ναό πανηγυρίσαμε και τιμήσαμε την μεγάλη αυτή **εορτή του Τιμίου και Ζωοποίου Σταυρού**. Με την συμμετοχή μεγάλου πλήθους πιστών έγινε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας η τελετή της περιφοράς και προσκύνησης του Τιμίου Σταυρού, ενώ όλοι οι προσκυνητές έψαλλαν



με μία φωνή το απολυτίκιο «**Σώσον Κύριε τον λαόν σου...**» Στο μέσον του ιερού ναού είχε τοποθετηθεί ένας μεγάλος ξυλόγλυπτος Σταυρός πάνω στον όποιον έχουν αποτυπωθεί όλες οι στάσεις από την πορεία του μαρτυρίου του Κυρίου, από το ξεκίνημα στο Πραιτώριο μέχρι την Σταύρωσή Του στον Φρικτό Γολγοθά. **Ο Σταυρός αυτός εστάλει από αδελφούς πατέρες του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα και αποτελεί μεγάλη ευλογία για τον ναό μας.** Ήταν έκδηλη η συγκίνηση όλων, γι' αυτή τη μεγάλη ημέρα κατά την οποία η Αγία Εκκλησία μας οδηγεί στην προσκύνηση του Σταυρού του Κυρίου, πορευόμενοι προς το Άγιο Πάσχα, για να μας δώσει δύναμη πνευματική και να μας θυμίζει ότι όλοι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, έχουμε τον σταυρό μας από τον Θεό δοσμένο, ώστε να γίνουμε συμμετοχοί του Χριστού, **στα Άγια Του Πάθη και στην Αγία Του Ανάσταση**. Το απόγευμα ετελέσθη η ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου παρουσία πλήθους προσκυνητών, όπου μέσα στη λεκάνη με το έλαιον τοποθετήθηκε ένα θρύμμα Τιμίου Ξύλου. Στη συνέχεια εψάλλει ο κατασκευαστής εσπερινός η παράκληση και οι Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στις 15 Μαρτίου [2 Μαρτίου π.η.] εορτή του Αγίου μάρτυρος Ησυχίου άγει τα ονομαστήριά του ο **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος και Πατριαρχικός Επίτροπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κ. Ησύχιος**, φίλος του ιερού μας ναού και του εφημερίου μας πατρός Δημητρίου. Έπ' ευκαιρία της εορτής εκφράζουμε τις ολόκαρδες ευχές μας στον Σεπτό Ιεράρχη ευχόμενοι να είναι πάντα άξιος και να ποιμαίνει με αγιωσύνη. Την ευχή Σας.

❖ **Την Παρασκευή 20 Μαρτίου** εμάλλησαν οι Δ' Χαιρετισμοί της Παναγίας και στη συνέχεια έγινε Ιερά Αγρυπνία **επί τη μνήμη του Αγίων Σαββαϊτών πατέρων υπό των Αιθιόπων αναιρεθέντων**. Το μαρτύριο των Αγίων πατέρων συνέβει στα χρόνια του





Αυτοκράτορος Ηρακλείου κατά την διάρκεια επιδρομής στους Αγίους Τόπους, διότι νόμιζαν ότι η Μονή του Αγίου Σάββα είχε πολλούς θησαυρούς. Όμως, διαψεύστηκαν. Οι μοναχοί το μόνο πλούτο που είχαν, ήταν οι αρετές τους. Οι επιδρομείς, όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι, εκνευρίστηκαν πολύ κατά των μοναχών. Και αφού τους συγκέντρωσαν, τους ζήτησαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή, όμως, κανένας δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του, αποφάσισαν να τους σκοτώσουν. Έτσι, άλλους αποκεφάλισαν, άλλους έσχισαν στη μέση, άλλους έκοψαν σε πολλά κομμάτια και άλλους κάρφωσαν με τα ξίφη τους. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι Άγιοι αυτοί πατέρες, που μέχρι τέλους κράτησαν σταθερή την πίστη τους, πήραν το δρόμο για την αιωνιότητα, κοντά στο Χριστό. **Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τεμάχιο ιερού λειψάνου των Αγίων Σαββαϊτών πατέρων.** Η σεβάσμια Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου είναι άκρως ασκητικό μοναστήρι με το παλαιό βυζαντινό τυπικό όπου ηγούμενος της Μονής είναι ο Σεβάσμιος Γέροντας πατέρας Ευδόκιμος μαζί με τους σεβαστούς πατέρες οι οποίοι αγωνίζονται στο βάθος της ερήμου σε συνθήκες αντίζοες με πολλές στερήσεις, προσευχόμενοι και δεόμενοι υπέρ όλων ημών. Να έχουμε την ευχή τους.



❖ **Την Κυριακή 22 Μαρτίου αλλά κατά το παλαιό ημερολόγιο 9 Μαρτίου, μνήμη των Αγίων 40 μαρτύρων** άγει τα ονομαστήριά του ο **Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.** Έπ' ευκαιρία της εορτής εκφράζουμε τις ολόκαρδες ευχές μας στον Μακαριώτατο ευχόμενοι ο Κύριος να του χαρίζει υγεία και να τον ενδυναμώνει στο θεάρεστο έργο του. Έτη πολλά και ευλογημένα. Όλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Σεπτού Προκαθημένου της Αγίας Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τον Ποιμένα τον Καλόν, του Αρχιεπίσκοπος Χριστού Μαθητήν, τον τεθέντα

την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων αλλά και τον φλογερόν υπέρμαχο της ορθοδόξου εκκλησίας μας και πίστεως. Τον προασπιστή και διδάσκαλο, τον πάντας τους κακοδόξους καταισχύνοντας, τον σύλον τον ακλόνητον που μαζί με τους αγιώτατους Αρχιερείς, ιερομονάχους και μοναχούς, διακονούν και φυλλάτουν τα Σεπτά και Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας μας Εκκλησίας, συνεχίζοντας την Αγία αυτή Παράδοση 17 αιώνων, μέσα από πολλούς κινδύνους και τον πόλεμο από ορατούς και αοράτους εχθρούς, χωρίς να υπολογίζουν ακόμα και την ίδια τους την ζωή τους. Να έχουμε όλοι την ευχή Του.

❖ **Την Τετάρτη 25 Μαρτίου** εορτάσθηκε η μεγάλη εορτή του **Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου** και στο τέλος ειβάλλει δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

❖ **Την Παρασκευή 27 Μαρτίου** το βράδυ εψάλλει στον ιερό μας ναό η ακολουθία του **Ακαθίστου Ύμνου**. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατανυκτική αλλά και πανηγυρική ταυτοχρόνως, τιμήσαμε την Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρμαχο Στρατηγό του γένους μας. Η Γλυκιά μας Παναγία είναι η Μητέρα του Σωτήρος μας Χριστού, αλλά και η Μητέρα των χριστιανών, όλου του κόσμου. Είναι Αυτή που μεσιτεύει, παρακαλεί και ζητεί από τον Υιόν Της τη Σωτηρία μας, Αυτή που αδιάκοπα τρέχει σε κάθε



γωνία της γης γιατί παντού Την επικαλούνται και ζητούν την βοήθειά Της και σαν στοργική Μητέρα ακούει κάθε φωνή, κάθε στεναγμό και κλάμα. Είναι δίπλα μας στις ασθένειες, στις δοκιμασίες, στα προβλήματα και τα αδιέξοδά μας, θεραπεύει, παρηγορεί και μας προστατεύει, στον κίνδυνο και σε κάθε κακό. Όμως η Αγία Της Σκέπη έσωσε, και θα σώζει το γένος και το έθνος μας σε πολέμους, επιδρομές, αιχμαλωσίες, καταστροφές, την εθνική αλλοτρίωση, αφού γνωρίζουμε πόσοι εχθρικοί λαοί μας καταδυνάστευσαν ώστε να μας εξαφανίσουν από την ιστορία. Όμως η Υπέρμαχος Στρατηγός όπως και πρόσφατα στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ορατή σ' όλους στεκόταν δίπλα στους Έλληνες που πολεμούσαν για την πίστη και την πατρίδα τους. Ότι και να κάνουμε, ότι και αν πούμε για να ανταποδώσουμε στην Παναγία μας την τιμή που της αξίζει είναι ελάχιστο και ανίσχυρο και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το Μεγαλείο Της. Μόνο μπορούμε ταπεινά, να την ευχαριστούμε, να την υμνούμε να την τιμούμε και να την επικαλούμαστε αδιάκοπα σε κάθε μας ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν και **στον ιερό μας ναό τιμήσαμε την Υπεραγία Θεοτόκο τις δύο αυτές ημέρες, (Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Μαρτίου με την Πανηγυρικήν Θεία Λειτουργία) αφού στο Ιερό Βήμα δεσπόζει η Αγία της Εικόνα επονομαζόμενη Παναγία του Ακαθίστου Ύμνου** η οποία τοποθετήθηκε για προσκύνηση έμπροσθεν του τέμπλου. Το βράδυ αλλά και το πρωί της επόμενης ημέρας στη Θεία Λειτουργία, η προσέλευση των πιστών ήταν πολύ μεγάλη γιατί όλοι ήθελαν να τιμήσουν την Παναγία, να την ευχαριστήσουν και να δείξουν την αγάπη τους προς το Πανάγιο Πρόσωπό Της. Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα εψάλλησαν στο τέλος τα τροπάρια Της απ' όλους τους εκκλησιαζόμενους με μια φωνή, ένωσαν τις προσευχές τους για τη βοήθεια και τη μεσιτεία ης Υπεραγίας Θεοτόκου.

❖ **Την Κυριακή 29 Μαρτίου** τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της **Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας**. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καταγόταν από την Αίγυπτο και έζησε τον δόν αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στα νεανικά της χρόνια ζούσε μέσα στην ακολασία και παρέσυρε πολλούς



ανθρώπους στην ηθική καταστροφή. Όταν ήταν 12 χρονών ξέφυγε από την προσοχή των γονιών της και πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου επί 17 χρόνια ζούσε άσωτη ζωή. Μετά, από περιέργεια πήγε, με πολλούς άλλους προσκυνητές, στα Ιεροσόλυμα, για να παρευρεθεί στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όταν θέλησε να μπει στο ναό της Ανάστασης, τη μέρα που υψωνόταν ο Τιμιος Σταυρός, ένοιωσε 3 έως 4 φορές κάποιαν αόρατη δύναμη, που την εμπόδιζε να μπει, ενώ το πλήθος έμπαινε ανεμπόδιστα. Στην συνέχεια στάθηκε μπροστά σε μία εικόνα της Παναγίας, έδειξε μεγάλη μετάνοια για τον έκλυτο βίο της και ζήτησε την καθοδήγηση και βοήθεια της Παναγίας. Με την βοήθεια της Θεοτόκου εισήλθε ανεμπόδιστα αυτή την φορά στον ιερό ναό και προσκύνησε τον Τιμίο Σταυρό. Στην συνέχεια, αφού ευχαρίστησε την Παναγία, άκουσε φωνή πού την προέτρεπε να πορευθεί στην έρημο, πέραν του Ιορδάνου. Αμέσως ζήτησε την συνδρομή και την προστασία της Θεοτόκου και πήρε τον δρόμο της προς την έρημο, αφού προηγουμένως πέρασε από την ιερά μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στον Ιορδάνη ποταμό και κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων. Στην έρημο έζησε σαράντα επτά χρόνια, χωρίς ποτέ να συναντήσει άνθρωπο. Τόσο δε αγωνίστηκε, ώστε πέρασε την ανθρώπινη φύση και απόκτησε ζωή πάνω στη γη αγγελική και υπεράνθρωπη. Στο το τέλος της ζωής της συνάντησε τον Όσιο Ζωσιμά και αφού εξομολογήθηκε όλη της τη ζωή, τον παρακάλεσε να της φέρει τα άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει. Εκείνος το έκανε και την επομένη χρονιά, την Μεγάλη Πέμπτη, η αγία Μαρία κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων. Τον άλλο χρόνο, ξαναγυρνώντας ο Ζωσιμάς την βρήκε νεκρή, ξαπλωμένη στη γη και κοντά της ένα σημείωμα, που έγραφε: **«Αββά Ζωσιμά, Θάψον ώδε το σώμα της Αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινωνήσα των αχράντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού».**

*Επιμέλεια
Νικόλαος Καββαδάς*

Τεχνοκρατική ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
Ελλάδος® 24 ΩΡΕΣ
210 9511111
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 36 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

- SERVICE • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ • ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
- ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
- ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ • ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ • ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ "ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑΓΙΑ"

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τετάρτη 1 Απριλίου
6 μ.μ.

Ευχέλαιο & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Σάββατο 4 Απριλίου
7.30 π.μ.
6.30 μ.μ.

Η Ανάσταση του Λαζάρου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός των Βαΐων

Κυριακή 5 Απριλίου
7.30 π.μ.

ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ, Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

* Στους προσκυνητές θα μοιραστούν βράϊα και σταυρουλάκια

ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Κυριακή 5 Απριλίου

7.30 μ.μ. **Ακολουθία του Νυμφίου Χριστού**

* **Περιοφορά του Νυμφίου από τον κήπο του Ναού έως την εκκλησία**

Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου

Ιωσήφ του Παγκάλου

7.30 π.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.30 μ.μ.

Ακολουθία του Νυμφίου Χριστού

* Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος στους προσκυνητές θα μοιραστεί ως ευλογία εικονίτσα με κόκκινη κορδέλα που ακούμπησε στην Αγία Κολόνα του Κυρίου που σε αυτήν ο Κύριος μαστιγώθηκε, κλευάστηκε και του έβαλαν το Ακάνθινο Στέφανο. Το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκεται εντός του Ναού της Αναστάσεως και ονομάστη του Ακανθίνου Στεφάνου.

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

Των 10 Παρθένων

7.30 π.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.30 μ.μ.

Ακολουθία του Νυμφίου Χριστού
(Τροπάριο της Κασσιανής)

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

7.30 π.μ.

6 μ.μ.

7.30 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου

8 π.μ.

7.30 μ.μ.

* Τα άγια και σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ίλους, την λόγχην και προ πάντων, τον σταυρόν, και τον θάνατον, α δι' ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τω Σταυρώ ομολογίαν.

* Θα τεθεί για προσκύνημα Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου & Πέτρα εκ του Φρικτού Γολγοθά

* Μετά το πέρας της ακολουθίας θα γίνει ο στολισμός του Επιταφίου

* Ο Ναός θα παραμείνει ανοιχτός όλη την νύχτα

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

9 π.μ.

11.30 π.μ.

* Μετά το πέρας της ακολουθίας θα ψαλει τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

7 μ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Εσπερινός της Αποκαθλώσεως

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ -

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ

* Θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου από τοις οδούς Σαρανταπήχου & Δοξαπατρή

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου

8 π.μ.

11 μ.μ.

12 μ.μ.

Την θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου Κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι' ων της φθοράς το υμέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε.

Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

θα γίνει επάνω στον **Επιτάφιο του Κυρίου**

Παννυχίδα της Αναστάσεως -

Υποδοχή Αγίου Φωτός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

12 μ.μ.

Θεία Λειτουργία

Αγίου Ιωάννου του Χρυσσοστόμου

* Μετά το πέρας της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας θα μοιραστούν Αυγά,
Τυρί και Κουλουράκια

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 13 Απριλίου

7.30 π.μ.

Δευτέρα της Διακαινησίμου

Μαρτίνου Πάπα Ρώμης ομολογητού

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 14 Απριλίου

7.30 π.μ.

Τρίτη της Διακαινησίμου

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

* Η Θεία Λειτουργία θα γίνει στο εικονοστάσι του Χριστού.

Το δεξιό εικονοστάσι είναι αφιερωμένο στους Αγίους που εορτάζουν

* Θα τεθεί για προσκύνημα Λείψανο του Αγίου Ραφαήλ

Τετάρτη 15 Απριλίου

7.30 π.μ.

Τετάρτη της Διακαινησίμου

Αγίου Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 17 Απριλίου

7.30 π.μ.

Παρασκευή της Διακαινησίμου

Της Ζωοδόχου Πηγής

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Κυριακή 19 Απριλίου

7.30 π.μ.

ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 23 Απριλίου

7.30 π.μ.

Αγίου Μεγαλομάρτυρος

Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

* Θα τεθεί για προσκύνημα Εικόνα του Αγίου περιέχουσα τεμάχιο ιερού του λειψάνου

Σάββατο 25 Απριλίου
7.30 π.μ.

Ευαγγελιστού Μάρκου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Κυριακή 26 Απριλίου
7.30 π.μ.

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 29 Απριλίου
6.30 μ.μ.

Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
Ιακώβου του Αποστόλου,
Δονάτου επισκ. Ευροίας [13 Απριλίου]

* Θα τεθεί για προσκύνημα Ιερό Λείψανο του Αγίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας

Ο Άγιος Δονάτος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 - 395 μ.Χ.). Γεννήθηκε περί το 330 μ.Χ. στην Εύροια και μορφώθηκε στο Βουθρωτό της Ηπείρου. **Σε ηλικία τριάντα ετών χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ευροίας και αρχιεράτευσε επί εξήντα χρόνια. Μετείχε δε στην Β΄ Οικουμενική Σύνοδο. Οι αγιολογικές πηγές μαρτυρούν πλήθος θαυμάτων από τον Άγιο.** Στο Συναξάρι αναφέρεται και το θαύμα του Αγίου που φόνευσε τον δράκοντα. Κοντά στην Εύροια υπήρχε ένα χωριό που ονομαζόταν Σωρεία, στο οποίο υπήρχε μία πηγή, από την οποία, όποιος έπινε, πέθαινε. Όταν ο Άγιος πληροφορήθηκε το γεγονός, πήρε μαζί του και άλλους ιερείς και πήγε στην πηγή. Την στιγμή που έφθασε εκεί, ακούσθηκε μία βροντή. Αμέσως εμφανίσθηκε μπροστά του ένας δράκοντας, που είχε την φωλιά του στην πηγή. Μόλις ο Άγιος έστρεψε το βλέμμα του και είδε το θηρίο, πήρε στα χέρια του ένα σχοινί, έκανε το σημείο του Σταυρού και χτύπησε το θηρίο στη ράχη, ρίχνοντας αυτό νεκρό στο έδαφος. Στην συνέχεια ο Άγιος ευλόγησε την πηγή, ήπια πρώτος αυτός νερό απ' αυτή και, ακολούθως, προέτρεψε και τους άλλους να πιουν χωρίς κανένα φόβο. Εκείνοι, πράγματι, ήπιαν και ευφράνθηκαν και επέστρεψαν ασφαλείς στις οικίες τους. Η φήμη των θαυμάτων του Αγίου, έφθασε μέχρι τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μεγάλο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να θεραπεύσει την θυγατέρα του που έπασχε από δαιμόνιο. Ο Άγιος θεράπευσε τη βασιλόπαιδα και ο Θεοδόσιος του πρόσφερε τόπο στον Ομφάλιο Ηπείρου και χρήματα, προκειμένου ο Άγιος να ανεγείρει ναό. Ο Άγιος Δονάτος **«εις μακρόν γήρας ελάσας, απήλθε»**, μάλλον το 388 μ.Χ. και ενταφιάσθηκε πλησίον του ανωτέρου ναού σε μνημείο, το οποίο κατά την παράδοση είχε ο ίδιος ετοιμάσει. Το 604 μ.Χ. ο επίσκοπος Ευροίας Ιωάννης, εξαιτίας των συχνών βαρβαρικών επιδρομών που γίνονταν στα χρόνια εκείνα, αναγκάστηκε να καταφύγει μαζί με τον ιερό κλήρο της Ευροίας στην Κασσιώπη της Κέρκυρας, μεταφέροντας και το λείψανο του



Αγίου Δονάτου. Αργότερα, το 1125 μ.Χ., κατά την εποχή των Σταυροφοριών στην Δύση, το Ιερό Λείψανο του Αγίου Δονάτου, μεταφέρθηκε από τον Ενετό Δόγη Domenico Michelli, στην Εκκλησία της Παναγίας και Δονάτου στο Murano (Μουράνο) της Βενετίας. Ο Άγιος Δονάτος είναι πολιούχος της Παραμυθίας και όλης της Ιεράς Μητροπόλεως και η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα.

Απολυτίκιον Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάβαλε.
Ευροίας ποιμένα σε, και της Ηπείρου πυρσόν, η χάρις ανέδειξεν,
ως Ιεράρχην σοφόν, Δονάτε μακάριε· θαύμασι γαρ εκλάμψας,
και λαμπρότητι βίου, νέμεις τοις σε τιμώσι, πάσαν ένθεον δόσιν·
διό τη προστασία σου,
Πάτερ προστρέχομεν.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ

Κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα μεταδίδονται ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Athens 107.7 στα FM. Έτσι λοιπόν πέραν της αναμετάδοσης των ιερών ακολουθιών μέσω της ιστοσελίδας του ναού www.agioi-isidoroi.gr, οι φίλοι μας μπορούν να μας ακούν και από τα ερτζιανά.

Καλή ακρόαση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ

Για την ακρόαση του ραδιοφωνικού μας σταθμού απο συσκευές Android και Iphone θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

- 1) Από την συσκευή σας συνδεθείτε στο Play Store της Google ή στο App Store της Apple.
- 2) Κάντε αναζήτηση την εφαρμογή «Simple Radio by Streema» και τρέξτε την εγκατάσταση.
- 3) Ανοίξτε την εφαρμογή και στην επιλογή «Search» γράψτε «Αγιοι Isidoroi»
- 4) Η αναζήτηση θα βρει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πατήστε ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση.

Καλή ακρόαση

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.agioi-isidoroi.gr.
Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο
μέσω της ιστοσελίδας του ναού.

- Ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός είναι ανοικτός κάθε ημέρα.
- Κάθε Κυριακή & μεγάλες Εορτές λειτουργεί έκθεση χριστιανικών βιβλίων.
- Παραδίδονται δωρεάν μαθήματα βυζαντινής μουσικής & αγιογραφίας.
- Κάθε Κυριακή λειτουργεί Κατηχητικό.



ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΙΝΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΡΘΩΤΗ Η ΑΡΕΤΗ

Πρέπει να μη λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ενάρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή (που σκέπτονται όπως αρέσει στο Θεό). Γιατί ο κοινός νους, είναι κοσμικός (σκέπτεται κατά το θέλημα του ανθρώπου) και ευμετάβολος, που παρέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη.

Ενώ ο θεοφιλής νους, τιμωρεί την κακία την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία.

ΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ

Οι αγράμματοι και ακαλλιέργητοι άνθρωποι, θεωρούν τα λόγια γελοίο πράγμα και δεν θέλουν να τ' ακούνε, επειδή ελέγχεται η γραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοί τους.

Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν (να αποδείξουν) ότι όλοι είναι χειρότεροί τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς των. Η άτονη (χαλαρή και νωθρή) ψυχή (τους) θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπέτεια, λύσσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψευδός, ηδονή, σκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λήθη Θεού.

Με τέτοια και παρόμοια (κακίες) τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.

*Επιμέλεια
π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης*